

עם ועולם שי לישראל ברטל

עורכים

ד"ר מיטרי שומסקי • יונתן מאיר • גרשון חוד הונגריט



מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ירושלים

2019

עגנון – מבט נוסף על ראשית המודרניזם בספרות העברית

אריאל הירשפלד

א

הספרות העברית החדשה, שהחלה את דרכה רק באמצע המאה התשע עשרה, הייתה זקוקה להרבה יותר מאשר כתיבת סיפורים ושירים ופרסומם בעיתונות או בספרים. היא הייתה צריכה להשלים את ההיסטוריה שלה כספרות. סופר עברי שביקש לכתוב רומן עברי בשנות החמישים של המאה התשע עשרה במזרח אירופה מצא את עצמו בתוך תרבות מזרחית, יחידה במינה למעשה. היו בה שתי לשונות לפחות, ובעצם ארבע: העברית, היידיש, לשון הארץ והארמית. אבל לא הייתה בה ספרות של ממש, כזו העשויה סופרים, סיפורים, קוראים ומבקרים.

העברית והארמית היו לשונות על-זמניות ועל-מקומיות בתרבות היהודית, והמשכיל היהודי שלש בשתייהן. העל-זמניות והעל-מקומיות של העברית והארמית הן שהכשירו אותן להיות שותפות ביצירת העברית הלאומית החדשה, העברית של הספרות החדשה. (יש להצביע כאן על ההבדל המרוחק בין הלאומיות האירופית, הקושרת בין לשון למקום ולאדמה, ובין הלאומיות היהודית, שצמחה סביב לשון על-מקומית. התכונה הזאת לא נטשה אותה לחלוטין גם כשהספרות העברית התחברה בסופו של דבר עם המקום האחד – ארץ ישראל.) אבל בכך לא התמצתה מוחצתה של התרבות היהודית בזיקה לספרות. התרבות היהודית שימרה בתוכה עולם לשוני מפותח ביותר, אבל הוא לא היה עולם ספרותי. הספרות העברית ידעה אומנם כמה אפיונות של פריחה לאורך ההיסטוריה שלה, אבל האפיונות הללו היו קצרות ולא רצופות, לא במקום ולא בזמן. הנובץ מכך הוא שלא הייתה לעם היהודי היסטוריה ספרותית משלו. לא הייתה לו מסורת של יוצרים סיפוריים, של גרמנות אסתטיות. חמור מכך: לא היה בו מקום תרבותי מובחן, ואין צריך לומר בעל ערך, לדמות הסופר המשורר. התרבות הזו חסרה משום כך רכיב עמוק ביותר: המיתוס של המשורר בתרבות. גם אם זכרו היטב את המשוררים הגדולים של תור הזהב בימי הביניים בספרד וגם אם זכרו וקראו בשירי וקודש שלהם, הם נותרו זמירות אגדה קדמוניות שאין להן קיום ממשי, חיוני ואפשרי בעולם קונקרטי, עכשווי. אברהם מאפו (1808–1867), שגדל בישיבת סלבודקין בקובנה שבליטא ונחשב עילוי

בלומדי היהדות, הוא זה שמצא את הדרך להעמיד בתוך התרבות היהודית באמצע המאה התשע עשרה רומן עברי חדש – "אהבת ציון" (1853). מאפו, שלמד מרבו אליהו קלישר גם צרפתית וגרמנית ואפילו רומית, קרא את הספרות האירופית הרומנטית ובעיקר את זו הפופולרית ביותר, נוסח ספרי ההרפתקאות של אלכסנדר דימא הבן ו"מסתרי פריס" של או'ן סי, וביקש לכתוב כדוגמתם מעין רב-מכר עברי שימש בעיקר את בנות המשכילים היהודים. מאפו הצליח אומנם לכתוב רב-מכר; ספרו הצליח והתפרסם בעולם היהודי באורח סנסציוני ממש. ואולם ספרו רחוק מאוד מן המודלים הצרפתיים שלו. "אהבת ציון" הוא סיפור קסציסטי נשגב. עלילתו המורכבת מזכירה אומנם את מערכות ה"Plot" האופייניות לרומן ההרפתקאות הרומנטי, אבל סגנונו וכל מהלכו קשורים בעולמות אחרים לחלוטין. הסיפור הוא למעשה פסטורלה רנסנסית, המגוללת את סיפור אהבתם של רועה ובת אצילים מירושלים בימי מלכות יהודה. אהבתם נפגעת בגלל מזימת רשעים המתרחשת במקביל לחורבן ירושלים בידי הבבלים. סיום הרומן מתאר את איחודם של האוהבים לאחר השיבה מגלות בבל והבנייה מחדש של המקדש. הסיפור כולו כתוב בלשון תנ"כית מפוארת. מאפו שלט בעברית התנ"כית בשלמות וירטואוזיות עד שהצליח ליצור ממנה סגנון חדש המשתמש ברטוריקה העתיקה באורח נועז ואקספרסיבי להפליא.

יצירת המפתח הזו אינה כלל בגדר חיקוי הספרות האירופית בת הזמן ההוא. ההשפעה של הספרות הרומנטית ברורה, אבל לא פחות מכך ברורה גם ההתנגדות הבאה מתוך התרבות היהודית והאתוס התרבותי שלה. מול הראליזם העכשווי של הספרות האירופית נסוג מאפו לתקופת התנ"ך. הנסיגה הזו אינה רק בגדר פחד מפני ראליזם חשוף מדי, אלא היא הכחעה היסטוריוסופית-ספרותית מרתקת: מאפו הרגיש בצדק כי ראליזם אירופי תקף מוסד על חברה בעלת מסורות פנימיות מפותחות ותרבות חומרית וכלכלית בעלת דינמיקה עצמאית המובנת כלשון שלמה. הוא חש היטב בפן הלאומי של הראליזם. מסקנתו הייתה, שהזמן היחיד שבו הייתה בעולם היהודי מציאות כוללת-כול, בעלת ציביליזציה חומרית מלאה ועצמאית, היה בתקופת המלכים בתנ"ך. זאת ועוד: מאפו הרגיש היטב גם באתוס הנוצרי המפעם בכל סיפור איחוף, ובמושגי המרטיירות והגאולה הדתית המונחים ביסוד כל סיפור. מאפו ביקש להעמיד סיפור שבו תתרחש גאולה יהודית מתוך מציאות תאולוגית יהודית שתובן גם כמציאות ראלית תקפה, וכך הוא ארג את סיפורו סביב סיפור גלות בבל ושיבת ציון.

מעניינת במיוחד היא בחירתו של מאפו בז'נר הפסטורלה הרנסנסית, בנוסח הפסטורלות של טאסו וגוארניני. הבחירה הזאת מוסברת מכמה כיוונים. ראשית, היה כבר משורר עברי חשוב, ר' משה חיים לוצאטו, שכתב פסטורלות עבריות במתכונת איטלקית באמצע המאה השמונה עשרה. המחזות של לוצאטו הם אלגוריות דתיות טעונות, ממש

במתכונת הנוצרית, והוא מייעד את כל רכיביהן. שנית, מאפו חש היטב כי רומן ראשון, האמור לשמש בסיס לציביליזציה ספרותית חדשה, אינו יכול להיות סיפור מקרי הנטול ממציאות קונקרטיה כלשהי, וכי עליו לבצע תפקיד "מיתולוגי" ולייסד "קלסיקה". מאפו קיבל על עצמו במלואן את ההנחות האירופיות של הקלסיציזם ויצר מעין תמונה של גיקולה פוטן בפרוזה עברית כמו-עתיקה במציאות הדומה לדימויי ארקדיה כפי שעוצבו באירופה החדשה. עם זאת דווקא במישור הזה חש מאפו כי הוא אינו פועל רק כתרבות-מיעוט המהוקה את התרבות השלטת סביבה. מאפו ידע היטב, יותר מרוב אמני אירופה, כי הבסיס הקדום ביותר לז'נר הפסטורלי המערבי מצוי בתנ"ך, בסיפורי האבות ובעיקר במגילת רות, וכי בכל מה שכוון בלשון השייכת לסיפורים התנ"כיים האלה הוא אינו מחקה איש, אלא נוטל מן המקור עצמו ועושה בו כבתוך שלו.

מאפו יצר אפוא בסיס, מקום, Locus, העשוי זיקה עמוקה בין לשון, ז'נר ומקום לסיפור עברית חדשה. הנסיגה אל הרנסנס (מצד תולדות הספרות האירופית) אינה אות של אנכרוניזם מכיוונה של התרבות העברית, אלא הצהרה על כך שהתרבות הזו מתגהלת בכמוסת זמן משלה, ושב-1853 היא נמצאת בשלב של רנסנס, או שבעצם החלה ליצור לעצמה מעין רנסנס. "אהבת ציון" הוא אחד מהישגיה המפעמים ביותר של הספרות העברית החדשה, משום שהוא יצר בבת אחת אתר של עצמאות תרבותית. הזיקה בין הספרות העברית החדשה ובין הספרות האירופית, שהייתה לגביה, בטבע הדברים, מודל שליט ומחייב, לא הייתה מכאן ואילך זיקה של תרגום וסיגול סביל של נורמות ומופתים, אלא משא ומתן דרוך רצוף מחשבה מעמיקה מעין כמותה על ההבדלים התרבותיים והתאולוגיים בין אירופה ובין היהדות ועל המקורות הספרותיים היהודיים הפזורים לכל אורך ההיסטוריה הארוכה של היהדות.

הצעד שבא אחרי המהפכה הספרותית של מאפו היה הובלתה של הפרוזה העברית החדשה אל המציאות הקונקרטיה של היהודים בעיירות מזרח אירופה. הצעד הזה נעשה, כחצי דור אחרי מאפו, בידי ש"י אברמוביץ', הוא מנדלי מוכר ספרים. המופתים הספרותיים שעמדו לפני מנדלי היו סרוונטס, גתה והסופרים האנגלים של המאה השמונה עשרה, אבל עיקר חידושו היה בכניסתו הבוטחת אל המציאות ההיסטורית של העיירה היהודית, אל מציאות חברתית, כלכלית ופסיכולוגית עכשווית לחלוטין לגביה, ובמציאות עברית חדשה לתיאור הראליסטי שהמציאות הזו תובעת. ברור היה שאי-אפשר עוד להפעיל את העברית התנ"כית בזיקה לתיאור ראליסטי הקשור בהווה ההיסטורי, לא רק משום חלקיותו של המילון העברי התנ"כי (בעברית התנ"כית אין מספיק מילים לתיאור מציאות מודרנית כלשהי) אלא משום הילת הקדושה האופפת את העברית הזו, "לשון הקודש". זאת ועוד, איש לא דיבר עברית ברחוב היהודי במאה התשע עשרה. לא הייתה

"אנחנו" הם העם היהודי כולו. אלמלא הייתה כאן המילה "גאולתנו", אפשר היה לחשוב שעגנון מדבר בשם קהילת העלייה השנייה בארץ ישראל; אבל הצירוף "אנשי גאולתנו" מבדיר, כי הסיפור מתייחס לממדים היסטוריים גדולים הרבה יותר, ממדים החורגים למעשה מתחום ההיסטוריה אל תחום האמונה בסיפור הדתי היהודי, העתיד להסתיים בגאולה שלמה ובביאת המשיח. המשפט מבליע רמזים נוספים לסיפור היהודי העתיק, הנשען בעברו על הבריאה ועל הבחירה, על ההבטחה, על בניית המקדש ועל חורבנו. יצחק קומר "הניח את ארצו ואת מולדתו ואת עירו ועלה..." ואי אפשר שלא להיזכר בפסוק הפותח את פרשת לך לך: "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". ובסיומו נאמר "לבנות אותה מחורבנה". עצם מבחור המילים מגלה את הסיפור, סיפור החורבן, ראשיתה של הגלות.

ברגע הראשון נראים הניסוחים האלה ב"תמול שלשום" כניסוחים מלאי אופטימיזם הקשורים לשפה הנמצאת של הרעיון הצינוני בימי ההרואיים וליומרה הדתית המובלעת בצינונות כאילו היא מביאה עימה את גאולת העם מן הגלות וכאילו יש בה ממד אלוהי, הבא מחוץ להיסטוריה ומשנה את מהלכה כאילו יד ענקים היורדת משמיים ולוקחת "עם" אל ארצו, ולא מעשי בני אדם, חברה, רעיון ומאבק פוליטי מעשי ומר. אבל הקורא ברומן עד סופו יגלה, כי אין בו אף שמץ מן הרטוריקה של התעמולה הצינונית (מלבד כמה קריקטורות על חשבונו), וכי יש בו שותפות עמוקה עם משמעותו של המעשה הצינוני ותחושה שהוא שייך גם לסיפור הגאולה היהודי, גם אם לא באורח ישיר ותמים המזהה את העלייה השנייה הצינונית עם הגאולה השלמה. גיבורו הצינוני של הרומן, יצחק קומר, אינו מצליח לעמוד בשום אתגר מאתגרי הצינונות. הוא אינו עובד אדמה ואינו מפריח שממה אלא הוא עובד כצבע, ובעיקר חוזר אל העולם היהודי הישן של ירושלים, אל שכונת מאה שערים, וכלב חוצות נושך אותו והוא מת בכלבת. לפני מותו נתקפת הארץ כולה בצורת קשה, וירושלים נתקפת במגפה. מות הגיבור, ממש כבסיום "אריפוס המלך" של סופוקלס, מביא עימו גשם ורפואה לעיר. לאחר מות הגיבור ולאחר רדת הגשמים המסיימים את הבצורת, בדף האחרון של הרומן, אומר המספר:

כשיצאנו לחוץ ראינו שהארמה משחקת בציציה ובפרחיה. ומקצה הארץ עד קצותה באו רועים ועדריהם, ומן האדמה הרוויה עלה קול הצאן, ולעומתן עגו צפרי שמים. ושמחה גדולה היתה בעולם. לא נראתה שמחה כזו. כל הכפרים שבירודה ושכונת גליל שבשפלה ושבוחר העלו פרי תבואה וכל הארץ היתה כגן אלקים. וכל שיח וכל עשב העלה ריח טוב, ואין צריך לומר תפוחי הזהב. כנוה ברכה היתה כל הארץ וישביה כברוכי אלקים. ואתם אנשי סגולתנו שבכנרת ושבמרחביה, שבעין גנים ושבאום גוני היא דגניה יצאתם

אפוא כל אפשרות ליצור ריאליזם לשוני במובן ששימש אצל בלזק או דיקנס. הפתרון של מנדלי מוכר ספרים היה הפתרון שהיה גלום כבר בתולדות הלשון העברית: הוא עבר מן הלשון התנ"כית ה"קלסית" אל לשון המשנה, אל העברית של הז"ל, העברית החילונית העתיקה, ויצר באמצעות המעבר הזה ריבוד סגנוני בין "גבוה" (תנ"כי) ובין "נמוך"; כדי להתמודד עם לשון דיבור ממשית, על עיוותיה השונים, הוא נטל את הארמית, מעין מקבילה קדמונית של היידיש, ויצר קול נוסף בריבוד הסגנוני. סגנונו של מנדלי, שדרש כמובן שליטה וירטואוזיות ביותר בלשון העברית, מרהיב עד היום את קוראיו בצבעוניותו הבלתי רגילה ובדחף הקומי המפעם בו. הסגנון הזה הפך למודל הספרותי המחייב בספרות העברית החדשה במשך למעלה משני דורות, והוא הסגנון שבו יצר עגנון.

ב

עולמו הרוחני של עגנון מושתת על יסוד יהודי מובהק, אף כי השכלתו בתחום הספרות האירופית שייכת גם היא למורשת ילדותו (הוא הכיר את כתבי גתה, שילר ושיקספיר בילדותו, לצד כתבי סופרי ההשכלה העברים). ידיעתו בתחום הקורפוס היהודי למן התנ"ך ועד אתרוני הספרים של דורו הייתה פנומנלית. את הקורפוס היסודי של התנ"ך, המשנה והתפילה ידע למעשה בעל-פה. ההיכרות עם ספרות אירופה הקרובה לדורו החלה בקריאת הספרות האימפרסיוניסטית של סוף המאה התשע עשרה, כהמסון וביירנסון, ואחריה הריאליזם של המאה התשע עשרה. שנות שהייה של עגנון בגרמניה (1912–1924) היו, כטבע הדברים, גם חוויה של קרבה עזה עם המודרניזם האירופי בשיא רגישותו, בכל תחומי האמנות. אולם הקרבה הזאת אינה המקור הראשון למודרניזם של עגנון. כבר מתחילת יצירתו ניכרו בכתיבתו היטב אותות ברורים של מודרניזם, ומן היצירות הראשונות ממש מוחש בכתיבתו מתח עז בין עולם המסורת ובין העולם העכשווי.

הקשר הנפשי העמוק והידיע השיטתי של עגנון בתחום הספרות היהודית לסוגיה והצינוניותו המופלגת בלימוד המתמיד שלה הם המקור לדרמה המרתקת בין עגנון למודרניזם הספרותי האירופי. אחד היסודות שבהם ניכר המתח היסודי הזה הוא ביחס שיוצר עגנון בין סיפוריו לבין הסיפור האסכטולוגי היהודי המסורתי – סיפור הגאולה.

הרומן "תמול שלשום", שבו מגולל עגנון את סיפורה של העלייה השנייה לארץ ישראל בראשית המאה העשרים, נפתח במילים "כשאר אחינו אנשי גאולתנו בני העליה השנייה הניח יצחק קומר את ארצו ואת מולדתו ואת עירו ועלה לארץ ישראל לבנות אותה מחורבנה ולהבנות ממנה". מי הם "אנחנו" שהם "אחינו" ושגאולתם היא "גאולתנו"?

לעבודתכם בשדות ובגנים, זו העבודה שיצחק חברנו לא זכה לה. יצחק חברנו לא זכה לעמוד על הקרקע לחרוש ולזרוע, אבל זכה כר' יודיל זקנו וכשאר כמה צדיקים וחסידיים שניתנה לו אזוהות קבר באדמת הקודש.

משפטי הסיום של "תמול שלשום", לאחר סוף סיפורו של יצחק קומר ש"לא עמד בניסיון" החלוציות ובמקום להיות עובד אדמה הפך לצבע ובא לירושלים ונכנס למאה שערים דווקא, וגורלו נקשר בגורלו של כלב חוצות עד שנושך ומת בכלבת, חוזרים אל טוץ הדיבור ואל המשלב הלשוני של משפט הפתיחה ואל אוצר המילים של הגאולה. ברור כי הרומן מגולל סיפור שלא זו בלבד שאינו מתאים לחוץ הגאולה האופטימי הפשוט, אלא הוא מעצב סיפור ועולם הזרים לחלוטין לרעיונות התיקון והשהויר של הציונות בעידן ההוא, ומעיד עליהם ואותם. ובכל זאת סיפור הגאולה הוא מסגרת המבט על הסיפור ועל התקופה ההיסטורית הניבטת בעדו; הוא השקף הרחב המכיל את "תמול שלשום". העובדה הזאת מזמינה פירוש.

אצביע רק על שני כיווני יסוד של פירוש: סיפור הגאולה הוא מסגרת אירובית, כלומר הצגה של רעיון שהרומן מפרוץ אותו ומגוץ עליו, או שהוא נושא הרציני ביותר של הרומן, שהוא תיאור של חללי הגאולה – שלבי הסבל הטרגיים שיעבור העם בדרך אל הגאולה. כלומר רעיון הגאולה הוא בגדר היברוס מעצם טיבו, והוא הביא ויביא לעולם נפילה טרגית בדרך מימוש. בין כך ובין כך איש אינו יכול להתעלם מן העובדה שהסיפור הישראלי הזה, המתרחש בהיסטוריה הקרובה ובמקום הזה והמדויק כל כך בייצוגה של המציאות הפיזית, התרבותית והפוליטית של הזמן סביב 1910 בארץ ישראל, מוקף בסיפור הגאולה וניבט מבעד לו.

עגנון משמר את קול הרקע הזה של סיפור הגאולה גם בתוך הסיפור, וברצינות גדולה. כשיצחק מתקרב לירושלים בפעם הראשונה, הוא נוסע בעגלה בין ההרים: "רוח באה והתחילה מנשבת. וקול דממה דקה נשמע כקול נהי בהרים..." (תמול שלשום, שוקן, תשכ"ח, עמ' 189). עלייתם של שני הציוריים המקראיים (מלכים א' יט, יב; ירמיה ט, יח; לא, טו) בדברי המספר בונה ברקע ההתקרבות אל העיר ספרה טעונה מאוד של רגש ומשמעות; הקול הוא קול אלוהי, ודבריו הם קול הגלות: "קול נהי נשמע מציון איך שודדנו בושנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו" ועד "רחל מבכה על בניה". ירושלים כמו מוקפת בספרה של דיבור ומשמעות, וכשיצחק נכנס בה הוא שומע אותה. וכשהעיר מתגלה לעיניו לראשונה:

נסתכל יצחק לפניו ולבו התחיל מקיש, כדרך שלבו של אדם מקיש בשעה שמתקרב למקום חפצו... נתגלתה לפניו פתאים חומת ירושלים, שזורה באש אדומה, קלועה

בוהב, מוקפת עננים אפורים פתוכים בעננים כוולים, שחורצין וחורצין בה צורות בוהב ירוק בכסף נבחר בנחושת קלל בבדיל סגול. הגביה יצחק את עצמו וביקש לומר דבר. דממה לשונו בפיו כמתוך זמר אילים (שם, עמ' 190).

והי לשונו של הפיוט העברי העתיק בפיוטים האקסטטיים המתארים את כיסא הכבוד. כלומר ברגע ההתגלות הראשון של ירושלים היא נראית לא רק "יפה" עד אין קץ, אלא היא נראית מבעד למילים הבאות מעולם הקדושה המרוממת ביותר ברגע התעלות אל חזיון אלוהי.

וכשיצחק מגיע ביום פטירתה של אימו לכותל המערבי בונה המספר מבט המעלה בדרך ההיפוך את תמונת בית המקדש בימי וזהרו. מול שירי המעלות של הלויים שבתהלים כותב עגנון כאן את "שיר המעלות היורדות", מתוך תשומת לב מעניינת ביותר למשמעות המילה "מעלה" בשירי המעלות שבתהלים. אף ראוי לזכור, כי הדרך אל הכותל המערבי עשויה מדרגות מדרגות כיוון שהוא מצוי בעמק עושי הגבינה:

על גב כל מעלה ממעלות האבן שבדרך לכותל המערבי מוטלים כתי כיתים של עגנים, חגרים וטומים, קטועי זרוע ובלויי רגל, תפוחי צוואר ומפוחי כפן וצמוקי לב, ושאר בעלי מומים ולקויי איברים, קטעי בני אדם שיוצרים הניחם באמצע מלאכתו ולא השלים יצירתם, וכשהניחם הניח ידו עליהם וריבה עינוייהם, או שהשלים יצירתם ופגעה בהם מדת הדין. וכל מעלה שנמוכה מחברתה צרתה למעלה מחברתה. משירדת כל המעלות הללו אותה רואה צרור של סמרטוטים. סבור אתה סמרטוטים הם, והם אשה ובתה, ולא ניכר אם הבת צעירה מאמה, אבל ניכר שצרתן אחת, זו צרת רעב. עגינתן מביטות כנגדן, ודומה שלא העינים הן המביטות אלא מוגלא זו שבעינים. מוטלים להם שירי גופות אלו כנגד בית מחמדנו שחרב, מקום שכל תפילה וכל תחינה שהיתה לכל אדם מישראל הקודש ברוך הוא היה שומע וממלא בקשתו, ועכשיו שחרב מתפללים ומתחננים ומבקשים ואין התפילה נשמעת. ואם נשמעת עושה היא מחצה, אדם נושע ישועת הנפש ואינו נושע ישועת הגוף (שם, עמ' 349).

המשחק המבריק והמבעית הזה בסמל המעלות יוצר כאן רושם המהופך לשגב: הסדר המדייק של הירידה, המעמיד תבנית סימטרית של מומים ומחלות, כשבשיאו/תחתיתו חזיון האם והבת העיוורת, הוא תשליל גרוטסקי של המקדש; תמונה סמלית אך ריאליסטית לחלוטין של סביבת הכותל באותם הימים, אבל גם סמל גדול להוויית החורבן של העם היהודי. התמונה הזו, המוצבת במרכזו המדויק של הרומן (סיומו של הזלק השני שבין ארבעת חלקיו), היא ביטוי מרוכז של השלב האמצעי, ההיסטורי, של הסיפור

תחת פאר. באותה שעה תועה כנסת ישראל ביגונה ומיללת הכוני פציוני נשאו את רדידי מעלי. דודה חמק עבר והיא מבקשת אותו ומנהמת ואומרת אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. וחולי זה של אהבה אינו מביא אלא לידי מרה שחורה רחמנא ליצלן, עד אשר יעדה עלינו רוח ממרום לחזור ולסגל מעשים טובים שתפארת הם לעושיהם וממתיהים שוב אותו חוט של חן וחסד לפני המקום. ולדבר זה נתכוון המחבר בסיפור המעשה שלהלן... (אלו ואלו, שוקן, תשכ"ה, עמ' תח).

הסיפור על הקב"ה האורג טלית מ"חוט של חן וחסד" הנמשך ממעשיהם של ישראל כדי שכנסת ישראל תתעטף בה לפניו והוא יאמר לה את דברי הודו בשייר השירים "הנך יפה רעייתי" הוא פרק מסיפור הגאולה, הנמסר כאן בדרך האלגורית שמקורה במדרשי חז"ל ("ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס לישראל – הנך יפה רעייתי הנך יפה", שיר השירים רבה א, ועוד) והיא התגלגלה באופנים רבים בספרות הקבלית. הסיפור הזה ממש אינו מובא דווקא "בכתבים" כלשהם, כפי שמצהיר המספר בפתיונה (ועוד אחזור לכך), אבל הוא עשוי בנוסח המדרש והוא מתמוג לחלוטין ברוחו של המדרש, ומהלכו האופייני, מן השלמות הקדומה ("בנעוריה בית אביה במקדש מלך ועיר מלוכה") ועד התיקון שימתח "שוב אותו חוט של חן וחסד לפני המקום", הוא מהלכו המופשט השלם של סיפור הגאולה.

פרק ה' בשייר השירים הוא המשמש כאן יסוד בבניית האלגוריה השלמה: האפיוודה שבה חמק ה"דוד" מביתה של אהובתו והרעיה תועה בלילה עד שהשומרים קורעים את רדידה היא פרק ה"קריעה" של ה"טלית", כלומר היא פרק ההווה ההיסטורי, הרתוק כל כך מגאולה. המעניין בסיפור הזה הוא שקריעת הטלית, אותו פרק של מכשולים, בושה ואובדן דרך, אינה מקבילה דווקא לחורבן בית המקדש ולגלות, אלא לתהליך מאוחר יותר של סיאוב או קלקול המתרחש בעם ומפסיק את רצף החוט שיצר את יריעת הטלית/חופה שבין האל ובין העם. כלומר, עגנון מסמן כאן פרק נוסף בסיפור הגאולה, שאינו קשור דווקא באירועים היסטוריים בעלי מעמד מיתולוגי כחורבן ומרחיק אותה עוד יותר, ודומז כי הסיפור היהודי הנצחי הזה עומד אולי בפני קרע שאין לו עוד סיכוי לתיקון.

הפרק הנוסף הזה, פרק הקרע, שנוסף לסיפור הגאולה, הוא מן הזינוקים הגאוגיים בעליל של עגנון הצעיר בבואו להיות סופר עברי. הפרק הזה אינו מוזהה עם רגע משברי מובחן בתולדות היהדות (למשל שבתאות, הפילוג בין החסידות למתנגדות, השכלה או ציונות וחילוניות), משום שהוא אינו רגע היסטורי אלא הוא מצב ספרותי: הקריעה היא רגע ההווה באשר הוא. כלומר, סיפור שמעמדו מיתולוגי יכול להיות מעצם טיבו המדומם רק בעבר, ואילו פרספקטיבה אותנטית של מבט ממשי על העולם, המזוייב

היהודי הנמתח בין בריאה לגאולה. הסיפור המשיחי והציפייה לגאולה נרמזים בו אומנם, אבל חזק מזהם הוא רישם ההרס, היעדר הקשר עם האלוהות והפגיעה בצלם, האנושי והאלוהי. איקונין האם והבת העיוורות, שאין להן לא כיוון ולא מוצא מאסונן, הוא קודש הקודשים של המקדש החרב, והוא גילומו של מצב כללי הרבה יותר. מול רישם הכיווניות העז של סיפור הגאולה, שכולו מוביל אל פתרון, נראה מצבו ההיסטורי של העם, גם בעיצומו של המעשה הציוני, כמצב מפורר, נטוש וחסר כיוון. ובכל זאת הטיפול בשאלת העם בהיסטוריה נעשה באמצעות סיפור הגאולה, גם אם בניגוד לו. עגנון ממקם את הסיפור האקטואלי בתוך הסיפור האסכולוגי כניגוד מודרניסטי רועש: מציאות קרועה, חסרת כיוון, אבסורדית לחלוטין. דמות הכלב בלק מסמנת יותר מכול את ההרס הגמור של מושג הסיבתיות הספרותי. הסיום הדומה לטרגדיה קלסית אינו אלא תפאורה דקה למציאות מחרידה המנערת מעליה כל סיכוי למשמעות. יותר מכך: הצינונות עצמה נראית מבעד לרומן הזה כסיפור מסורתי, אגדי ומיושן, שאינו מסוגל לעמוד בפני הסטיכיה של כוחות ההיסטוריה הממשיים.

תמול שלשום אינו היחיד בין סיפורי עגנון שעולמו ניבט מבעד לסיפור הגאולה – הסיפור האלוהי של העם, הנמתח "מעל" ההיסטוריה וחוקיו הם חוקי האלוהות מול הבריאה. למעשה כמעט כל סיפוריו מזכירים קטעים או רגעים מכריעים בסיפור הזה, ובכך יוצרים מעין כפל סיפורים מתמיד: הסיפור הארצי, עיקרו של הסיפור החדש, מוצב בתוך סיפור רחב יותר – סיפור הגאולה היהודי.

לפני שאפרש את המבנה הזה יש להתבונן בסיפור הראשון שפרסם עגנון בארץ ישראל, הסיפור שממנו הוא נטל את שמו הספרותי ושבו הוא ראה את פתיחתו הטקסטית-סמלית של מעשה היצירה שלו – "עגונות". העניין הוא בסיפור המסגרת שלו, המופיע בפסקת הפתיחה של הסיפור:

מובא בכתבים חוט של חן נמשך והולך במעשיהם של ישראל והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב ואורג הימנו יריעות יריעות טלית שכולה חן וחסד לכנסת ישראל שתתעטף בה. והיא מזהירה בזיו יופיה אפילו בגליות אלו כמו בנעוריה בית אביה במקדש מלך ועיר מלוכה. ובשעה שהוא ותברך רואה שלא נתנוולה חלילה ולא נגעלה גם בארץ אויביה, כביכול מנענע לה בראשו ומקלסה ואומר הנך יפה רעייתי הנך יפה. והווי סוד הגדולה והעז והרוממות ואהבת דודים שמרגיש כל אדם מישראל. אבל פעמים יש שמכשול רחמנא ליצלן מתרגש ובה ומפסיק חוט בתוך הידיעה, נפגמה הטלית ורוחות רעות מנשבות וחודרות לתוכה ועושות אותה קרעים קרעים, ומיד רגש של בושה תוקף את הכל וידעו כי עירומים הם. נשבת שבתם, חגם חגא ואפר להם

ראליזם (ראליזם כאן כניגוד לאידאליזם), מערערת מעצם טיבה את המבט המכליל, העליון, והיא רואה את המציאות האנושית, היהודית והכללית, במורכבות כזו, שאין מקום להכילה בסיפור לינארי, ממוקד ותכליתי, דתי – כסיפור הגאולה. עגנון הצעיר הגיע כאן לתובנה שהועזעו העמוק, המהפכני, שהספרות העברית החדשה מחוללת בתרבות היהודית הוא לאו דווקא בצינורות שלה, אלא בחובתה להתמודד עם ההישג הגדול ביותר של הספרות המערבית במאת השנים שקדמו לו – הראליזם; וכי מחשבה מעמיקה על הראליזם תגלה שהוא מכיל יסודות המערערים כל סיבתיות וכל כיווניות בתפיסת המעשים וההיסטוריה, ובכך הוא חילוני ומודרניסטי במהותו. הראליזם הוא מושג ה"אמת" שעגנון נזקק לו פעמים רבות, והוא מחויב לו מעל כל ערך אחר. לא כאן המקום לפרש זאת, אבל אעיר כאן רק כי מושג האמת העגנוני לא נראה לו מחוץ חילוני דווקא אלא הוא גילום של האלוהות – באופן המורכב והרדיקלי שעגנון הבין מושג זה. ה"הווה" המפורר ביותר, החילוני והארצי, הוא בעיניו גילוי של האלוהי, ולא בהיותו מופלא או נשגב דווקא, אלא בהיותו שרירותי, כאוטי, תזומי ובלתי מובן.

הקרע הזה הוא אפוא הדבר המתרחש בהווה והוא גילומו הסמלי של ההווה ההיסטורי שבו מתרחש הסיפור הבא בתוכו, "עגנונות". יותר מכך, הפתיחה הזאת מזמינה את הקורא לקרוא את "עגנונות" כולו כהמשך האלגוריה של סיפור הגאולה ברמה חדשה – לא ברמת ההכללה הגורפת כבפתיחה, שבה רגע קצרצר מתוך שיר השירים אוחז את ההווה ההיסטורי כולו, אלא בצורה מפורטת ומורכבת יותר, אבל גם בה יובן כי גיבורי הסיפור ומהלכו מייצגים באופן סמלי-אלגורי את קריעתו של חוט החן והחסד שבין העם לאלוהיו, את קריעתו של סיפור הגאולה עצמו. ה"עירום" שבקריעה הוא גם יציאה מתחום כוחה המגונן של עלילת הווגיות שבין העם ככנסת ישראל ובין הודו אלוהיה. כלומר, הסיפור אינו רק סיפור על אודות יהודים השרויים בעולם ובהיסטוריה אלא הוא חלק מן הסיפור היהודי האחד, ויש להבינו כסיפור על מערכת היחסים בין העם ובין האלוהים. אין כמובן לבוא ולחפש איזו דמות היא ייצוגו של האל וכיו"ב, אלא יש לראות את הסיפורים כשתי ספרות המתארות את המציאות והן מונחות זו על גבי זו.

בדרך זו יצר עגנון מצב ספרותי מורכב ומיוחד במינו. מצד אחד, כך הוא יצר מושג של סיפור יהודי סגולי; סיפור שיהודיותו איננה עשויה מלשון אחת דווקא או מאיזו מסורת ספרותית של סיפורת לאומית עברית – מסורת שהייתה כידוע ענייה למדי, קטועה וחסרת ייחוד ברור – אלא היא עשויה התחברות לסיפור קיים, עתיק וחובק-כול, והוא קיים אומנם כסיפור של העם היהודי. מצד שני, הוא יצר כאן אפשרות ספרותית משוכללת ביותר, שבה ה"קרע" – המצב ההיסטורי של "תוכו" ייכנס הסיפור החדש – הוא בלאו הכי מצב כאוטי ופרוץ והוא מסוגל לקבל אל תוכו חומרים זרים, "רוחות רעות"

למיניהן, והוא יכול להיות כלי חיבור לשפע אדיר של אופני סיפור. דרי באופן הזה כל סיפור יעמוד ביחס שהוא שייכות ו"קריעה" בעת ובעונה אחת לסיפור היהודי האחד. יש עוד לייחד מבט על שתי המילים הפותחות את הסיפור: "מובא בכתבים". הראיה מן הכתוב היא, כידוע, דרך הביטוס וההוכחה בכל הספרות היהודית לענפיה הרבים. ה"כתוב" הוא המקור לכל פירוש, והוא גם הבסיס למבנה הספרותי הצומח לאורך ההיסטוריה. ה"כתוב" הוא הקודם. הוא הקודם בזמן ובערך, והוא מובן ככתוב יותר ממה שנכתב אחריו או עליו. הוא בבחינת חרות באבן הקשה של הזמן. לגבי חז"ל ה"כתוב" היה התנ"ך, אבל לגבי חכמי ימי הביניים גם חז"ל הפכו "כתוב", ולמאוחרים יותר הפכו הקודמים ל"כתוב" – עז היום הזה שבו עגנון וביאליק הם "כתוב". המגנון הזה של הפיכת הקודם לגבוה מצד הסמכות הרדוגנית, עד הפיכת הקדמון לסמכות הרדוגנית העליונה, הוא מגנון תרבותי אוניברסלי, אבל היחס המיוחד ל"כתוב" כמסמן כתב, והתמורר המורה עליו, "ככתוב" (לסוגי השונים), הוא עברי, והוא כרוך בתולדות העברית כהשתלשלות של לשון ואמונה. ה"כתוב" הוא מסד. הוא כמבנה הקבוע בעולם; הוא מקום. ממנו יוצאים ואליו באים. הוא יציב יותר מארץ והוא קיים בזמן בדרך שרק כתבים קיימים בו – באותה דרך של העתקה שעגנון הקדיש את "אגדת הסופר" לפירושה. הכתבים מועתקים ועוברים בזמן ומקבלים אל תוכם את משמעות הזמנים.

פתיחת עגנונות ב"מובא בכתבים" היא מתווה עקרונית וגם טקסטית: עגנון הצעיר מודיע בכך שהוא משתייך את יצירתו על מבנה ההוכחה והלימוד היהודי העתיק, שבו הכתוב החדש מציג את עצמו כטפל לקדום וכנובע ממנו. אבל הפתיחה הזאת אינה פשוטה. הסיפור הזה על הקב"ה האורג יריעות של טלית הנקריעות והולכות משום "מכשול רחמנא ליצלן" אינו מצוי ב"כתבים"! הוא עשוי אומנם בסגנון הנובע מלשון המדרש והוא מתחפש היטב לסיפור מסורתי, ותבנית היסוד שלו היא סיפור הגאולה, אבל הוא אינו סיפור מסורתי כלל, והוא מכיל גם פערים מוזרים שאינם אופייניים לסיפור המדרשי. זהו סיפור עגנוני לכל דבר. במובן מסוים זהו יצירה מזומה. אבל לא בכך העניין, שהרי הציטטה המדומה הזאת משמרת היטב את רוחו של סיפור הגאולה הקבלי-חסיד. העניין הוא בכך שעגנון יוצר מבנה אוטונומי המכיל גם את בסיסו הקדמונים כיסודות שהופנמו בתוכו. עגנון משנה בכך את אופן העמידה של יוצר עברי מול הסמכות הכתובה הקדומה; הוא טוען בכך שהסמכות הזו גם היא בגדר יצירה, והיא נובעת מתוך הכותב לא פחות מאשר מן ה"כתוב".

בדרך הזאת מובן הסיפור היהודי העל-היסטורי, סיפור הגאולה, כסיפור נתון עדיין לשינוי; כסיפור החולך ונצרך עדיין וכמקיים סוג כלשהו של "חוט" בין העולם הזה, האנושי, ובין עולם הנצח של סיפור הגאולה.

"ספר המעשים" הוא אחת מפריצותיו המודרניסטיות הנוצרות ביותר של עגנון. הסיפורים שבו אינם כפופים להנחות הרגילות מצד רצף המעשים היוצרים את עלילתם; מתים באים אל עולמם ומתעורבים בחיים והזמנים מסתככים בהם ומערערים את תחושת הרצף, ובעיקר מושגי הסיבה המקובלים מפנים את מקומם לתפניות הגראות תמוהות, מבהילות לעיתים, ותמיד הן זרות ומזרות. עגנון מערבת בסיפורים סוגי ייצוג שונים ומחליף ביניהם במהירות בלא כל הודעה מוקדמת, והמשכם וסיומיהם של הסיפורים רחוקים מכל מה שניתן לצפות לו במהלך סיפורי ריאליסטי. רבים כינו אותם סיפורים "סוריאליסטיים", והיו שראו בהם חלומות שנכתבו. הכינוי "סוריאליסטי" אינו מתאים כאן, משום שהסיפורים אינם מבקשים להיראות ככתובה אסוציאטיבית רצופה שאין בה "הבנה" כלל. הסיפורים מכולכלים היטב ובנויים בעדינות ובכוונה רבה, וראייתם כחלומות שנכתבו אינה מסבירה דבר.

אחד היסודות שעגנון מטפל בהם ב"ספר המעשים" הוא מגעו של אדם מודרני במושגי הזמן המסורתיים: מדידת הזמן המקובלת ומושגי הזמן הקדושים. "כניסת היום", רגע כניסתו של הזמן הקדוש, חרוך בסיפורי "ספר המעשים" מתחום סימני הזמן הרגילים. הרגע הזה אינו רק סימנו של טקס ומעשה כלשהו אלא הוא שינוי מהותי במרקם הזמן, כאילו היה הזמן מסה שיש לה משקלים סגוליים שונים. ועוד, גם באופני הזיקה בין האירועים הסיפוריים מתרחשים כאן שינויים עמוקים. ייצוב הזמן הקדוש בסיפורים הללו מושפע בוודאי מעיצובו בסיפור החסידי, המקנה לו הילה של קדושה ואווירת קסמים אגדית; אבל בניית הסיפורים הללו סביב הזמן הקדוש מורכבת יותר מסממני אווירה רומנטיים, והיא מעוגנת בסיפורי חז"ל.

רוב סיפורי "ספר המעשים" העגנוני מתרחשים על ספם של ימים קדושים – שבתות, פסח, ראש השנה ויום הכיפורים. נקודת הפתיחה שלהם מסמנת את סף הזמן הקדוש:

כל השנה כולה עסוק הייתי. בכל יום מקיצת המוקד עד לחצות לילה יושב הייתי לפני שולחני וכותב... כיון שהגיע ערב ראש השנה אמרתי לעצמי, שנה חדשה ממשמשת ובאה ומכתבים הרבה הנחת בלא תשובה, אשב ואענה עליהם ואכנס לשנה החדשה בלא חובות (התזמורת);

הבית עמד מתוקן לפסח. הקירות הלבנים כשילג והרצפה הבהיקה כשיש... ואף אנו מתוקנים היינו לכבוד החג. אילו היה נכנס מיד היה מוצא אותנו מוכנים. אחר בדיקת חמץ ישבנו לסעוד. לא הגיעה הכף לפה עד שנפלה עלינו שינה ונתגמגמו, שכל השבוע לא ראינו שינה (הבית);

אותה שעה לא התקנתי עצמי ליום הכיפורים, אלא ערב יום הכיפורים עם חשכה הלכתי לבית הכנסת שבשכונתי, לא כמות כל השנים שנהגתי להתפלל בעיר (פי שניים).

עגנון מעצב את כניסת הזמן הקדוש ככניסה המשנה מהותית את חוקי המציאות, ואין הוא מודיע על העיקרון שבדבר אלא הוא מציגו כמציאות המגלמת חוקיות חדשה.

בסיפור "הגרות" (סמוך ונראה, שוקן, תשכ"ה, עמ' 117–119) האדם מחפש, בפועל ממש, את נקודת הזמן – את רגע הכניסה של הזמן הקדוש. הסיפור נפתח ב"ערב שבת לאחר חצות", ומן הרגע הזה ברור כי השבת מתקרבת והולכת. הסיפור רצוף סימני זמן נוספים, אלא שקוויותו של הזמן, האמורה לקרב את רגע הכניסה באורח רצוף, צפוי ובלתי הפיך, נעלמת באורח מזוהר, ובמקומה מתגלים קטעי זמן המסככים את התפיסה הקווית האמורה להכין את כניסתו החד-משמעית של הזמן הקדוש:

הבית היה מוכן ועומד לכבוד שבת. אבל אנשי הבית עסוקים היו בעסקי חול... בתוך שאני עומד וקורא ירד היום... הגבהתי את ראשי וראיתי שכל הבתים שבשכונה מאירים מנורות השבת ואנשי הבית כעוסים. הרהרתי בלבי בתים אלו מקדימים להרליק ועדיין לא קידש היום, מכל מקום צריכני להזדרז... שחה אדם אחד כלפי החלון והביט לרוץ והחזיר ראשו לאחוריו ואמר נהריים. באמת אין לשון נהריים עניין לכאן, אבל לפי דרכי למדתי שחא לשון חושך. כלומר תפס אותו אדם לשון נקיה כדי שלא יביישני. עמדתי בבהלה והלכתי אצל הים... ובני אדם הרבה עמדו בין השלוליות המבהיקות לאורה של החמה ששקעה.

היעלמותה של תפיסת רצף קווית שתשמור על התמצאותו של האדם, גיבור הסיפור, בתנועת הזמן ותסמן במדויק, באורח מוסכם ומובן, את נקודת הכניסה של הזמן הקדוש כרוכה בסיפור הזה באשכול של ערעורים בממדים אחרים. נקודת הפתיחה של הסיפור מסמנת תוכנית מעשה: "ערב שבת אחר חצות פגיתי עצמי מכל עסקי ונטלתי עמי כלי לבן והלכתי לרוחץ". המעשה מתייחס לזמן ולא יכותו כזמן קדוש: הרהציה היא מעשה של היטהרות לקראתו. כלומר התנועה כפולה; היא תנועה בזמן וגם בממד אחר, מוסרי ורגשי. והנה, ברגע הזה –

פגע בי מר חיים אפרופו... הרכנתי ראשי ואמרתי לו שלום. החזיר לי שלום ואמר הולך אתה להתפלל עם המקובלים. ניצעתי לו ראשי דרך הן. ואף על פי שלא אמרתי בפי הלוא שקרתי. ואני לא רציתי לשקר, אלא שלא מלאני לבי לומר בפניו דבר שאינו מכלל דבריו. הייתי גבוה, כדרך שאני גבוה בכל עת שאני רואה את מר אפרופו, משום שידעתי שאיני מרוצה לו ואפשר משום שנתתי עיני בביתו ואינה מזומנת לי.

החוסם כל תנועה, והוא מערער גם את מערכות התפיסה עצמן: הגשור, המשכה של הדרך הנטי על גבי המים, מרתת.

מרתק להתבונן במעמדו כפול הפנים של הים בסיפור. בראשיתו אין הוא אלא כלי לרצחה וטהרה העומד כסימן כניסה אל הזמן הקדוש וכמבחן מוסרי בדרך אליו, כלומר הוא מכשיר ארצי בעל נוכחות ריאליסטית וגם כלי סמלי וטקסי כמו מקווה. בהמשכו של המסע משתנה מעמדו של הים: הוא יוצא מידי פשוטו הן כסימן מקום ("הגביה עצמו הים והמים עמדו להם כחומה") והן כסמל של טקס. הים מתגלה כחוויה הפנימית ביותר של חיי האפרופו של האני וכשיאו של המסע הפנימי. ועם זאת הוא מוחש כביטוי החיצוני, הפעיל, של הזמן הקדוש לאחר שזה "נכנס" אל העולם. התנועה אליו היא אפוא התנועה לקראת השבת, והעמידה מולו היא כעמידה מול הזמן הקדוש עצמו ומול איכותו האלוהית. היצא מכך הוא שדווקא דרך החתחתים הפנימית, שכולה אגב וכאב, היא דרך התגלותו של היסוד הקדוש על מלוא כוחו האלוהי. מה שהיה אמצעי הופך לבסוף תכלית ומה שהיה סמל מוגבל, בלשון ובמעשה, הופך סמל אינסופי, מערער-כול ובלע-כול, ממית בעוצמתו, חסר פשר אך הרה משמעות. העמידה על הגשור המרתת היא תודעה שכולה היחשפות, עירום מחשבתי כמעט גמור; כמעט על סף האין-מילים. ובכל זאת היא עמידה נוכח הים.

מילתו האחרונה של הסיפור, מרתת, מהותית למהלך שנבנה בו: זהו סימן הערער בכל ממדי התפיסה. מכאן שהסיפור קורע ומבטל את סימן הסיום והתכלית שביסוד מושג הסיפור והמעשה האנושי שבתוכו, ומכאן גם את קווי המתאר שבין היבשה והים, הזמן הקדוש והחול, העיקר והטפל (אפרופו), הפנימי והחיצוני, וממיר אותו בסימן "ריות" שכולו תנועה: גשור השלוח אל האינסוף, ומרתת ומוסיף אל התנועה קדימה גם תנועות קריסה ונסיגה. אין זו התמזגות הרמונית בנוסח הטרגדיה או העליות לשמיים, כי גם הסימן הסמלי עצמו (הגשור, הדרך, הכלי) מתערער במגע עימו. זהו סמל המכיל בתוכו את ביטולו בלי שהוא פוגע בזרימה החלה בו. המילה מרתת קשורה ביראה הדתית שברגע הזה הופכת חוויה עזה, כבמקורה: "באימה וביראה וברתת ובזיע" (בבלי, ברכות כב ע"א).

סימונו של הסיפור בסמל הפתוח, המערער גם את מעשה הסימול עצמו, אינו מערער על התפיסה הספרותית והדתית העתיקה, אלא מוסיף לה ממד ביקורתי המחזק אותה דווקא. העמידה על הגשור המרתת היא ביצוע ספרותי רב כוח של מצב היראה; של העמידה נוכח האלוהי, המגלמת בכלי מילולי יעיל ומפתיע את העתקות המילים וקריסת התפיסה נוכח אינסופיותו הבלתי נתפסת של הכלי-כול. "הגרות" מסתיים אפוא בהבקעת

השם המוזר "חיים אפרופו" תוקע באחת טריז בתנועת הסיפור הריאליסטית משום שהוא סימן אלגורי; הוא סמל המסמל דבר אחר מהותית ממה שנראה בעין, וכסימן אלגורי הוא מורכב במיוחד. "אפרופו" הוא "דרך אגב", אבל חיים אפרופו הוא הרבה יותר מאדם שפגשו בו דרך אגב. הוא אפשרות החיים דרך אגב; הוא מצב וסוג של זולת בעת ובעונה אחת. כלומר הפגישה הזאת ("פגע בי" – תנועה מן ה"עולם") מפירה את שתי התנועות שהיו בראשית הסיפור, את התנועה במרחב ובזמן ואת התנועה לקראת התיקון המוסרי, והזיהור. הדובר מתגלה בזיקה אל מר אפרופו כשרוי בקשר סבוך עימו: הוא משקר כי אינו מעז להיות מנותק מהווייתו של אותו זולת אגב, אך הוא מסתיר את השקר ומגלה אותו ביתר שאת, והגילוי גורר אחריו מערכת נוספת של קשר: מבוכה של אשמה על התשווקה המינית שחש הדובר אל בתו של מר אפרופו, שלא נועדה לו.

אין שום פשע או חטא נורא במה שמתגלה בפגישה עם חיים אפרופו. מערכת הזיקות המתגלה כאן היא מערכת יחסים, ולמעשה היא מערכת של חיים על מלוא סיבוכה. שמו של אפרופו הוא חיים, ומן ההמשך מתבאר שאומנם מתעצבת לעינינו אידאה של חיים שלמים – על פערי ההשקפות, הדת והאמונה שבהם, על ציווי המוסר, האמת והשקר, הסגנון והרצון להשכין שלום והתשווקה המינית העומדת מנגד ואינה מתאימה לדבר ונוטעת מבוכה סביבה.

המגע ב"אפרופו" פגע בתנועה הכפולה, בזמן ובנפש, לקראת הזמן הקדוש באורח בלתי ניתן לתיקון. במקום התנועה הרצופה הרצויה לקראת השבת צומח לעינינו מסע כאוטי כפרקטל מבעית של תנועות ובנות-תנועה המרחיקות את הגיבור, האני, מכל מושג מובן של כיוון ותכלית.

הפסקה שלאחר מכן וכל המשכו של הסיפור הם פועל יוצא של הפגישה הזאת, שאפשר להבינה כפגישה פנימית בין האדם לבין עצמו, והיוודעות גדלה והולכת לנוכחותו המורכבת והבעייתית של מרכיב החיים שבתוך האני; מרכיב שאינו יכול להיות מוכל בתנועה הכיוונית הפשוטה של הזמן החיצוני וכללי המצוות הכרוכים בו. השיפתו של הגורם האלגורי מערערת את תפוסת המציאות כולה, ופוערת אותה לאשכול גדל והולך של מציאויות פנימיות. זוהי פעולתו של הזמן הקדוש, זמן הדין, המתקרב והולך וכל הזמן נמצא על הסף. אלא שמקומו של המצב האלוהי הזה שונה מזה שבסיפור המסורתי. אין זו מציאות ממשית החלה בעולם מרגע היכנס החג, אלא היא תנועה נפשית, פנימית, במרחב הפועל הרבה מעבר לנקודות הכניסה של הזמן הקדוש. מצב הסף של החג הוא הסדק, ההפרעה, שמבעד לו נחשף כל מה שעומד מנגד למושגים היציבים של הזמן הקדוש: עולם שממדיו גדלים והולכים עד שבפנימיותם מתגלה הים

המכשולים ובמגע בלתי אמצעי עם משמעותו האלוהית של הזמן הקדוש שהתגלם במרתב.

ד

המודרניזם לגבי עגנון לא היה אידיאל נשגב שראוי להצטיין בו כדי להיות מעוזיכן בעולמה של הספרות המערבית בת הזמן ולא היה בבחינת קודקס אסתטי הבא אליו מבחוץ, ממרכזי התרבות המערבית. המודרניזם היה לגביו יותר מכול יסוד חתרני העומד מול המסורת. היסוד החתרני הזה פיעם בו מנעוריו. היות שכל נורמה ספרותית הייתה כרוכה בעיניו במערכת תאולוגית ופוליטית, חתרנותו הספרותית נגעה מיד במכלול התאולוגי והפוליטי של היהדות כולה. ביצירתו של עגנון עברה המסורת היהודית עצמה טבילת אש מודרניסטית.

עגנון, כמו כמה מגדולי הספרות העברית של דורו (י"ח ברנר וא"ג גנסין למשל), אינו עומד עוד כמושפע מספרות "חזקה", אלא הוא עומד בחזית המודרניזם המערבי בזמן אמיתי ומוסיף לו את חידושי מתוך יוזמה שאינה נעשית מתוך עמדה של מיעוט. העובדה שחידושי של עגנון לא נודעו בעולם כחידושי של קפקא, למשל, אינה נוגעת בהבדל של חשיבות ביניהם, אלא בתלות העמוקה של הכתיבה העגנונית בלשון העברית ובתיבת התהודה האדירה שלה. הצביון האינטר-טקסטואלי המיוחד לספרות העברית החדשה אינו יכול לעבור למעשה לשון אחרת, ומכאן שגדולתו הספרותית של עגנון נדונה להיות סגורה בתחומה של הלשון העברית. עובדה מצערת זו מסתירה מעיני העולם את אחד מגדולי הפרוזה של המאה העשרים, אך היא פותחת בפני קוראי העברית את אחד מאוצרות הרוח המפעימים ביותר שנוצרו בתחום היהדות מעולם.